

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ

ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ



Η πενταήμερη της Γ' Λυκείου του 15^ο Ενιαίου Λυκείου Πειραιά ήταν μία εμπειρία που δεν έπρεπε να χαθεί.

Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 8^{ης} Απριλίου. Φτάσαμε στο λιμάνι της Σούδας και αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τους περίφημους τάφους των Βενιζέλων. Την επόμενη μέρα θαυμάσαμε την Μονή του Αρκαδίου και τη φυσική ομορφιά του Ρεθύμνου, που μας εντυπωσίασε με τα γραφικά στενάκια του και τα υπέροχα μαγαζάκια με τα αναμνηστικά.



Οι μέρες κυλούσαν γρήγορα και εμείς διψούσαμε να δούμε όλο και περισσότερα πράγματα.

Τα βράδια η διασκέδαση ανέβαινε στα ύψη. Γυρίσαμε στα νυχτερινά κέντρα αλλά πάντα υπήρχε το μέτρο...

Ήταν μία φανταστική και αξέχαστη εμπειρία. Η ξενάγησή μας στην Κνωσσό, το καταπληκτικό

ενυδρείο στο Ηράκλειο, οι μαδέρες, τα παραδοσιακά φαγητά, οι μαντινάδες και φυσικά το παλαιό λιμάνι των Χανίων συνέβαλαν στο τέλειο αποτέλεσμα. Σίγουρα ήταν μια μοναδική ευκαιρία και μια διέξοδος στο άγχος των πανελληνίων εξετάσεων που πλησιάζουν.



Τέλος όλα τα παιδιά θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπεύθυνους καθηγητές μας την κα Ελένη Αγριοπούλου, τον κο Δημήτρη Κανελλόπουλο και τον κο Μιχάλη Αθανασάκη που μας συνόδευσαν και πρόσθεσαν κέφι αλλά και μια εκπαιδευτική νότα στην εκδρομή μας.

**Γράφουν: Χριστίνα Ορφανίδον (Γ')
και Αθηνά Μακρυκώστα (Γ')**

