

## ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ Εκδηλώσεις

Την Δευτέρα 16  
Ιανουαρίου 2012 η Β' Λυκείου  
παρακολούθησε στο *Ίδρυμα Λασκαρίδη* μια  
εκδήλωση με θέμα "Υπολογιστική  
τεχνολογία και διαδίκτυο".

Όσα παιδιά φτάσαμε νωρίτερα από  
την έναρξη της εκδήλωσης επισκεφθήκαμε  
την *Ναυτική Έκθεση* στο διπλανό κτίριο.  
Είδαμε καράβια και πλοία από τον 17<sup>ο</sup>  
αίωνα από Γάλλους αιχμαλώτους των  
Ναπολεόντειων πολέμων τα οποία τα  
πουλούσαν ήταν μέσα από την φυλακή για  
να έχουν κάποιο εισόδημα για αυτούς και  
τις οικογένειες τους. Εντύπωση μας  
έκαναν αυτά που ήταν φτιαγμένα από  
κόκαλα φάλαινας και δόντια θαλάσσιων  
ελεφάντων. Είδαμε και μαχαίρια φτιαγμένα  
από τους ναύτες των φαλινοθηρικών  
σκαλισμένα με μεγάλη λεπτομέρεια που  
προσφέρονταν ως δώρα στους συγγενείς  
και στους φίλους τους. Είχαμε την ευκαιρία  
να θαυμάσουμε την τεχνολογία των πλοίων  
εκείνης της εποχής: πυξίδες, χάρτη  
ουρανού, κομμάτια της μηχανής του  
πλοίου, μοιρογνωμόνια, όργανα πλοήγησης  
καθώς και ιατρικά εργαλεία.

Όταν άρχισε η διάλεξη ένας  
προγραμματιστής υπολογιστών, με πτυχίο  
και μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της  
Πάτρας, μας πρότεινε τρόπους  
προφύλαξης στο διαδίκτυο από διάφορους  
ενοχλητικούς διαδικτυακούς κατασκόπους.  
Μας παρουσίασε δικά του παραδείγματα  
από τα οποία μάθαμε αρκετά πράγματα που  
ούτε θα μας πέρναγαν από το μυαλό εάν  
μας ρωτούσε κανείς δύο ώρες πριν. Μας  
ρώτησε αρκετά πράγματα αλλά εμείς τον  
βομβαρδίσαμε με ερωτήσεις που για  
εκείνον ήταν συνηθισμένες από παιδιά της  
ηλικίας μας.

*Γράφει η Νομικού Παναγιώτα και  
η Καλογερόγιαννη Αντωνία.*



Την Τετάρτη 2  
Νοεμβρίου 2011 η Β' Λυκείου  
παρακολούθησε μια ιδιαίτερη σύμπραξη  
λόγου, εικόνας και μουσικής στο *Ίδρυμα  
Λασκαρίδη*.

Ο καθηγητής Γιώργος  
Γραμματικάκης, ομιλητής και ακροατής  
ταυτόχρονα, προσπάθησε να  
αφουγκραστεί αυτά που μας λένε, μας  
είχαν πει ή θα μας πουν τα αστέρια. Η  
παράσταση "*Το τραγούδι των άστρων*", με  
πρωτότυπη ζωντανή μουσική και video από  
τον Πάνο Κερασιώτη και τον Οδυσσέα  
Γραμματικάκη, παρουσιάστηκε στην  
παρούσα μορφή της για πρώτη φορά στην  
Ελλάδα.

Εκτός από το σχολείο μας  
παρευρέθηκαν κι άλλα σχολεία με  
αποτέλεσμα να μην χωράνε οι μαθητές  
στην κεντρική αίθουσα και να χρειάζεται  
κάποια παιδιά να παρακολουθήσουν την  
διάλεξη του Γραμματικάκη μέσω  
γιγαντοοθόνης. Αυτό δεν ήταν και τόσο  
εύκολο διότι μέσα στην αίθουσα υπήρχε  
αρκετό φως με αποτέλεσμα να μην μπορούν  
τα παιδιά να παρακολουθήσουν σωστά την  
διάλεξη.

Ο κ. Γραμματικάκης παρουσίαζε  
την μελέτη του για τα αστέρια με ένα ύφος  
παραμυθιού και αυτό μας έκανε να  
νοιώθουμε τα μικρά παιδάκια που άκουγαν  
μια ιστορία από τον παππού τους.

*Γράφει η Αντωνία Καλογερόγιαννη Β'  
Λυκείου.*